



***Verslag Lemele***  
***10 t/m 17 september***  
***2021***





## Deelnemers



*Leen*



*Gerrit*



*Sylvia*



*Marcel*



*Cocky*



*Ron*

## Begeleiding



*Anneke*



*Marco*



*José*



## Vrijdag 10 september 2021

Om één uur zijn Marco en José vanuit Arnhem naar Veenendaal vertrokken. Daar zijn Leen, Cocky en Ron opgestapt. Rond drie kwamen we aan in Lemele. Anneke Gerrit en Sylvia waren al aanwezig. Ze hadden de koffie met iets lekkers al klaar staan. Niet veel later kwam ook Marcel met de taxi aan en waren we compleet.



Wat waren Marcel en Sylvia blij elkaar weer te zien!!

Na de koffie hebben we de kamers verdeeld, de bedden opgemaakt en de tassen uitgepakt. Ondertussen had Marco heerlijke spaghetti met een lekker toetje gemaakt.

Na het eten heeft iedereen iets over zichzelf vertelt en

aangegeven wat ze de komende week graag willen gaan doen.

Later op de avond hebben een paar mensen nog even het park verkend. Dat was best spannend in het donker.



Na een gezellige avond heeft iedereen tegen elf uur zijn bed opgezocht.





## Zaterdag 11 september 2021

Om negen uur was iedereen aanwezig voor een lekker ontbijtje. Iedereen wil graag winkelen en men wil ook graag ansichtkaarten kopen om naar huis te sturen. Omdat het ook het ook Open monumenten dag is besluiten we naar Zwolle te gaan.

Aangekomen in Zwolle maken we eerst een wandeling in de stad. We bezoeken de Grote kerk op de markt. Hier worden veel foto's gemaakt en Marcel vraagt Sylvia ten huwelijk.



Daarna drinken we gezellig iets op een terras.







We spreken af dat Marco alvast de boodschappen gaat doen en we dan om vijf uur verzamelen bij het busje. Cocky gaat met Anneke naar C&A. De rest loopt door en we komen terecht in een boekenwinkel waar we mooie ansichtkaarten gekocht hebben. Toen we uit de winkel kwamen was het tijd om naar het busje te lopen. Na een tijdje lopen



kwamen we er achter dat we verdwaald waren. We hebben Marco gebeld om hem te vragen waar hij nu precies staat. Het bleek dat Anneke en Cocky ook verdwaald waren.

Uiteindelijk hebben we gelukkig allemaal het busje weer gevonden. We waren wel moe van het lopen maar hebben onderweg ook heel veel lol gehad.

Toen we thuis kwamen heeft Marco weer lekker voor ons

gekookt.

Na het eten hebben we de kaarten geschreven met een hapje en een drankje. Tegen elf uur is iedereen moe en gaan we slapen.







**Zondag 12 september 2021**

Na het ontbijt zijn we naar Haarle gereden. We hebben daar met een huifkar de mooie omgeving verkend. Marcel en Gerrit mochten op de bok zitten en hadden het beste uitzicht.



Daarna hebben we in de stallen rond gekeken en de paarden gevoerd. Iedereen was hier weer druk met foto's maken.







Bij thuiskomst hebben we geluncht. Daarna buiten de openhaard aangestoken en met een hapje en een drankje lekker een beetje gerelaxt.

's Avonds zijn we naar het dorp gelopen waar we in restaurant de Driesprong hebben gegeten.







We waren net op tijd thuis voor studio sport. Wat was Gerrit blij dat zijn clubje Cambuur met 5-2 won van GA Eagels. Na nog een drankje was het weer tijd om te gaan slapen.







## Maandag 13 september 2021

Na het ontbijt zijn we naar Ommen gereden. Marco had daar voor twee uur een boot gehuurd. Marco bestuurde de boot zelf maar al gauw nam Gerrit het van hem over. Je kon wel merken dat hij dit eerder had gedaan want het ging hem goed af. Ook Leen, Marcel en Sylvia hebben even achter het roer gezeten. Knap dat ze het zo goed deden voor de eerste keer.



Toen we weer op de wal stonden is Marco met Ron boodschappen gaan doen voor de BBQ en is de rest gaan shoppen in Ommen.

Na thuiskomst zijn we aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de BBQ. Toen de tafels gedekt waren en de salades klaar waren werd de BBQ aangestoken en kon het feest beginnen.





Iedereen heeft genoten van het heerlijke eten.

Nadat we onze buikjes gevuld hadden ging de muziek aan en de voetjes van de vloer.

Het bleef nog lang gezellig en de meeste gingen pas tegen twaalf uur naar bed.







## Dinsdag 14 september 2021

Omdat het gisteren laat is geworden slaapt iedereen lekker uit. Het is prachtig weer. Voor ons huisje is een mooie jeu de boule baan en we besluiten om een spelletje te spelen. Nadat we de spelregels hebben besproken zijn we begonnen. Iedereen vond het erg leuk en we hebben ons goed vermaakt in het zonnetje.



In de avond zijn we op, veler bezoek, naar de bowlingbaan in het dorp gelopen. Anneke en Leen waren moe en bleven thuis. Bij het bowlen was iedereen lekker fanatiek en er werden dan ook een paar strikes gegooid.

Toen we thuis kwamen hebben we nog wat gedronken en daarna was deze zonnige en sportieve dag weer ten einde.







**Woensdag 15 september 2021**

Na het ontbijt vertrekken we naar Ootmarsum. Dit is een kunstenaarsdorpje in Twente en behoort tot de mooiste dorpen van Nederland.

We hebben eerst een wandeling door het dorp gemaakt. Er worden in deze mooie omgeving weer veel foto's gemaakt. In de kerk ging Marcel weer op zijn knieën.



Op een gezellig terras hebben we uitgebreid de tijd genomen om te lunchen.

Na de lunch nog even rondgekeken in het dorp en daarna zijn we naar het Openlucht museum gelopen. Hier was te zien hoe de mensen vroeger leefde. Het was leuk dat Leen ons veel kon vertellen over de oude gebruiksvoorwerpen.

Na thuiskomst heeft Marco weer een heerlijke maaltijd voor ons bereid.

In de avond speelde Sporting CP tegen Ajax. Een spannende wedstrijd die door Ajax met 1-5 werd gewonnen. Een mooie afsluiting van de dag.







## Donderdag 16 september 2021

Na het ontbijt hebben we een heerlijke wandeling gemaakt op de Lemererberg gemaakt. Het was een prachtige omgeving. Na de mooie wandeling zijn we wel toe aan een ijsje.

Toen we thuis kwamen was het weer even tijd om te relaxen.

Ron is met Jose naar het voetbalveld van SC Lemele gelopen waar ze samen een balletje hebben getrapt. 's Avonds zijn Ron en Marcel nog even gaan kijken bij de wedstrijd SC Lemele tegen Ommen.



Inmiddels had Anneke voor de lunch pannenkoeken gebakken . Het was voor haar de eerste keer maar ze smaakte goed.

In de middag zijn we naar Ommen gegaan. Eerst hebben we nog wat gewinkeld. Iedereen is goed geslaagd. Marcel en Sylvia hebben wat leuke spullen voor hun kamer gekocht. Leen een hengel, Gerrit een mooi poloshirt, Cocky een trui en een t shirt en Ron twee lekker luchtjes.

Na het winkelen zijn we naar een pizzeria gegaan voor ons afscheidsetentje. Het was lekker maar iedereen zat nog vol van de pannenkoeken en niemand wilde nog een toetje.





Marco had al eerder vertelt dat hij van plan was de laatste avond de heren een goede scheerbeurt te geven. Zelf was hij niet van plan zich te scheren omdat hij veel te trots was op zijn baardje. Helaas voor hem had Leen hier een slim plannetje voor bedacht. Hij wilde Marco overvallen en vastbinden met een touw. Daarna zou hij de baard van Marco afscheren. Leen vroeg of Gerrit hem wilde helpen. Toen we aan de koffie zaten was het zo ver. Eerst stribbelde Marco nog wat tegen maar uiteindelijk is het gelukt hem vast te binden en heeft Leen vakkundig zijn baardje afgeschoren. Wat hebben we gelachen.



Bij de koffie hebben we nog gesproken over wat we de afgelopen week allemaal hebben beleefd. Het was moeilijk om te kiezen wat het leukste was.

De conclusie was: Alles was mooi.





**Vrijdag 17 september 2021**

Aan alles komt een eind dus ook aan deze vakantie.

Vandaag vroeg opgestaan om de laatste spullen in te pakken en op tijd te ontbijten.

Marcel werd als eerste met de taxi opgehaald. Hij was erg verdrietig dat hij afscheid moest nemen van de groep maar natuurlijk vooral van zijn vriendin Sylvia. Daarna kwam de broer van Gerrit om hem en Sylvia op te halen. Cocky, Ron, Leen, Marco en José vertrokken met het busje naar Veenendaal waar we afscheid hebben genomen. Anneke is vanuit Lemele met de taxi naar huis gegaan.

*Lieve mensen, allemaal heel erg bedankt voor de gezellige vakantie en misschien tot volgend jaar!!!*

